



Bijdrage bestuur: Overweging

Beste ouders,

We leven in een onwerkelijke tijd. Veel zekerheden zijn onzeker geworden. Onze dagen lopen heel anders dan we gewend waren en we moeten allemaal wennen aan een nieuw ritme. U, thuis met de kinderen en wij, soms in lege scholen en soms via de computer vanaf ons huis. We maken ons zorgen over onze gezondheid en die van onze naasten. Misschien hebben we in de vrienden- of familiekring al te maken gehad met verdriet en rouw.

Ik wil u graag in deze onzekere tijd een boodschap van hoop meegeven. Ik doe dat met de woorden van ds. De Reuver, die elke zondagochtend een korte meditatie verzorgd namens de PKN.

De rouw, het verdriet is tastbaar. We herkennen het in onze tijd maar al te goed. Het sterftecijfer van mensen die ten gevolge van het coronavirus overleden zijn loopt alleen maar op en wordt hoger en hoger. En achter dat cijfer staan zoveel gezinnen, mensen met verdriet, leegte, gemis. De dood is zo verdrietig. Zeker als je dan ook nog geen afscheid kunt nemen.

De dood is hard, maakt je verdrietig en stil en ontredderd. Daar gaat het ook over in de Bijbelwoorden uit Johannes 11. Een vriend van Jezus is gestorven. En dan zegt een van de zussen van de overledene, Martha, tegen Jezus:

'Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.' Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 'Ja', zei Martha, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

'Geloof je dat?', 'Vertrouw je me?', vraagt Jezus. Dat als je mij volgt, mij vertrouwt, het leven sterker is dan de dood. Om dat te illustreren, is Jezus er nu pas. Niet toen Lazarus nog leefde, maar nu, midden in het verdriet. Midden in de rouw. En Jezus loopt er niet omheen, maar hij komt er middenin. Hij blijft niet op een afstand, veilig, om zelf niet besmet te raken, maar hij komt er middenin. In ons verdriet, in onze rouw, in de gebrokenheid van ons leven. Die we deze dagen volop herkennen, in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, in huiskamers, aan sterfbedden. Jezus komt midden in het lijden en de dood van ons mensen. Zijn stem reikt verder dan het graf. Zijn nabijheid houdt niet op bij de grens van de dood.

We gaan op weg naar Pasen. Over een week vieren we dat Jezus sterker is dan de dood. Maar nu op weg ernaartoe, door het donker heen, horen we het Evangelie. Jezus gaat niet om het lijden heen, maar hij staat er middenin. Daarin is hij ons nabij.

Zo gaat hij ons voor, door het donker, op weg naar Pasen.



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Nieuws van SmdB De Ark april 2020: onderwijs op afstand!

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdagavond hoorden we van de verlengde maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. De scholen blijven gesloten tot 28 april en ook voor de meivakantie wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Op 21 april horen we wat de vervolgstappen zullen zijn; op dit moment kunnen die nog twee kanten opgaan. Wij gaan dus verder met wat we al aan het doen zijn. Tip: We merken en horen dat een vast dagritme echt positief bijdraagt.

Volgende week is het Goede Vrijdag en Pasen. Het bestuur heeft hierboven een overweging mee gegeven. De schoolviering kan niet doorgaan. Er worden veel initiatieven op internet aangeboden voor een alternatieve viering. Onderaan de nieuwsbrief staat een Paasviering die donderdag 9 april wordt uitgezonden, maar ook later op You Tube terug te zien is. Deze is gemaakt in een samenwerking van Verus, de besturenraad waar onze vereniging bij is aangesloten en Kwintessens, een educatieve uitgeverij die ook levensbeschouwelijke methodes uitgeeft, bv Kind op Zondag en Kind op Maandag.

We leven als team mee met de familie Fase. Piet is positief getest op Corona, ook Romy was van de week wat koortsig. Maar beiden zijn al aan het opknappen. Sterkte ook voor Luca en Miranda. Beterschap voor allemaal!

Korte enquête

De uitslag van de enquête was voor ons een goede steun in de rug. 95 % van de gezinnen die hem ingevuld hebben, geven aan dat het thuiswerk dat opgegeven wordt precies goed is. Ook de randomstandigheden voor digitaal onderwijs verliep goed bij de meeste mensen. Heeft u toch de komende weken vragen of opmerkingen: Schroom niet om via Parro contact op te nemen. Samen kijken we wat er mogelijk is.



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Week van 6 april

Communicatie:

Wij missen elkaar in het contact. We missen de kinderen. Gelukkig kan er via Parro goed contact gehouden worden en krijgen we regelmatig foto's. De live lessen via Google Meet en de telefoontjes voorzien in een grote behoefte. Het is belangrijk om contact met elkaar te houden: U weet ons te vinden. Stel vragen aan de leerkrachten als het over het werk gaat van uw kind. Zij zijn **overdag op hun eigen werkdag** te bereiken via de Parro of via de mail. Juf Marjolein en ondergetekende zijn op de achtergrond ook bereikbaar.

Jarigen

Ja, de school is dan wel gesloten, maar jarig zijn gaat gelukkig gewoon door. Wel heel vreemd om het niet met je klasgenoten te vieren. Vandaar op deze manier toch in het zonnetje!

26 maart: Romy
02 april: Rivano en Vera
04 april: Benthe



Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



Op kwintessens.nl/start kunnen ouders voor elke dag een nieuw verhaal vinden om met hun kinderen te lezen. Een mooie start van de thuiswerkdag!

Paasviering voor basisschoolleerlingen

Presentatoren **Elbert Smelt** en **Rinke Verkerk** nemen de leerlingen mee door het Paasverhaal. Pasen is daarbij het feest van de goede hoop dat er altijd een nieuw begin mogelijk is – zelfs aan de donkerste nacht komt een eind.

Het programma:

- Welkom en aansteken van de paaskaars
 - Samen zingen '[Het is Pasen](#)'
- Paasverhaal verteld door **Erik Idema** (uitgever Kwintessens)
 - Samen zingen '[Doorlopend spoor](#)'
 - Even actief! Samen iets doen.
- Samen zingen '[Als iedereen meedoet](#)'
 - Verhaal '**Een kus voor Tibbe**'
- Gebed bij de paaskaars en afsluiting.

De viering wordt uitgezonden op **donderdag 9 april om 9:30 uur** op de website www.kwintessens.nl/start en is daarna terug te kijken op Youtube.

De viering duurt ongeveer 20 minuten.

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders