



SmdB De Ark nr 2 juli 2020 afscheid groep 8

Beste ouder(s), verzorger(s),

Deze nieuwsbrief is gewijd aan groep 8.

Ook voor hun was de Coronatijd een hele bijzondere en dat in hun laatste schooljaar. Zij volgden intensief digitaal thuisonderwijs en werkten hard mee.

Maar.. veel dingen die bij groep 8 horen gingen niet door dit schooljaar vanwege de maatregelen. Zo ging het schoolkamp niet door. Dit is een activiteit die je niet snel vergeet. Gelukkig pakten de ouders van groep 8 het kamp op en gaan de kinderen donderdag een leuke activiteit doen met elkaar en gaan ze daarna kamperen in de tuin van de familie van Vossen.



Ook het officiële afscheid met ouders leek niet door te kunnen gaan, omdat de ruimte in de school te klein is. Maar... we vonden een eenmalig alternatief. Eerst gingen de kinderen eten met de juf Salome en juf Gerda in 't Huys van Roosevelt. Daarna kwamen hun ouders en de andere juffen voor het officiële afscheid. Veel mooie, persoonlijke woorden werden gesproken. Er waren foto's van alle kinderen. En.. de kinderen ontvingen een eigen gekozen Bijbel. In alles klonk door dat wij echt een School met de Bijbel zijn. Groep 8 neemt afscheid, maar weet dat zij hun nieuwe weg niet alleen hoeft af te leggen. De allerhoogste Vader gaat met hen mee. De kinderen van groep 8 hadden ook nog een leuke 'act' georganiseerd voor de ouders en leerkrachten en hadden een 'lekker' cadeau voor de juffen met een koektrommel met groepsfoto. Wij zullen deze groep niet vergeten!

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



Alle kinderen die afscheid nemen hebben een persoonlijk stukje geschreven. Deze vindt u ook in deze nieuwsbrief.

Donderdag 9 juli worden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid door alle kinderen en juffen van de school. Het gaat jullie goed. Ga met de Zegen van de Heer. Een fijne vakantie toegewenst en een fijne tijd op het VO.

Met vriendelijke groet, ook namens alle teamleden,
Cokky Schults-van Goch



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Alysa

Afscheid groep 8: Alysa

Groep 6: Ik kwam midden in het schooljaar hier in de klas en ik werd met open armen ontvangen ik wist het zeker, hier had ik vanaf groep 1/2 al moeten zitten, ook had ik een heel overlevingspakket bij me, want ik had het idee dat ik het heel erg moeilijk ging krijgen na de achterstand op mijn vorige school. Maar gelukkig viel dat aardig mee, ik ben juist in een korte periode heel erg vooruit gegaan. het was wel wennen dat ik mijn laatste mee moest slepen vanaf de klas naar het noodlokaal. ik kon het gelijk heel goed vinden met de rest van de klas, ik heb hier ook mijn beste vriendinnen ontmoet. Het voelde alsof ik ze al jaren kenden. in het begin was het wel een beetje druk want ik kwam in een combinatieklas terecht, met 6/7/8 heb ik wel de leukste en de slechte momenten beleefd. de ruzies, het verdriet en ook de leuke dingen zoals het fantastische schoolreisje naar Duinrell, het volleybaltoernooi, het voetbaltoernooi. zoveel leuke dingen waarvan ik zeker weet dat ik het op mijn vorige school nooit zo leuk had gevonden.

Groep 7: toen ik in groep 7 terecht kwam had ik echt de leukste klas die ik me maar kon wensen. we hebben hier ook heel gezellig gehad. we gingen een musical opvoeren, dit ging ook met bloed, zweet en tranen (heel veel tranen). Het idee dat ik "de hoofdrol" had gekregen en daardoor ook een paar keer solo moest zingen vond ik doodeng. Na de musical hebben we ook nog meer leuke dingen gedaan, we zijn bij een koeienboerderij geweest toen vervolgens de meiden de jongens op de terugweg hebben zitten make-uppen, waarmee ze thuiskwamen: gekleurd haar, mascara, lipgloss en oogschaduw ook dat vergeet ik nooit meer 😊

Groep 8: Afgelopen december hadden wij het pieten stuk, met het pieten stuk hebben we het echt super gezellig gehad. Ondanks de kleuters die onze pruiken eraf trokken hebben we er toch nog wat leuks van gemaakt. Het is een traditie om s middags na school ook nog een rondje te lopen als zwarte piet, het was echt ijskoud en iedereen was bloedje chagrijnig. Toen ik de volgende dag dood versleten op school kwam zag ik iedereen nog met schmink op zijn oren in zijn neus, we lachten ons kapot. Toen we een paar maanden later hoorden dat de scholen dicht moesten was ik even stil, ik kon mijn vrienden niet zien, de juffen. Ik dacht echt dit gaat niet goedkomen, maar de juffen hadden iets super slims bedacht. "Jongens, we gaan met google meet aan de slag." het was in het begin heel erg wennen maar ondanks dat hebben we het een aantal maanden volgehouden en ook geen achterstand gecreëerd. Daar ben ik ontzettend trots op, niet alleen op mijzelf en de klasgenoten, maar ook op de juffen. Zij hebben zoveel voor ons gedaan in deze tijd en daar ben ik echt superblij mee. Ook vind ik het wel heel erg jammer dat het kamp niet is doorgegaan. Het kamp is natuurlijk het leukste wat je kan mee maken in je periode op de basisschool en daarom is het ook heel erg vervelend dat het niet door kan gaan. Gelukkig gaan we bij Noëlle het kamp nog houden en gaan we daarna nog kanoën, ik weet zeker dat dit nog leuker gaat worden. Middelbare school. Ik ga samen met mijn beste vriendin naar het Mollerlyceum in Bergen op Zoom jammer genoeg zitten we niet bij elkaar in de klas ,maar we hopen dat we samen kunnen gaan fietsen.



Alysa de Boer

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



Shaniqua

Afscheid groep 8

Groep 1-2 en 3-4

Ik wil juf Tineke bedanken voor de 3 leukste jaren in groep 1-2. Ik heb geleerd mijn veters te strikken en geleerd hoe ik mijn potlood vast moest houden. Ook ontmoette ik in groep 1 Noëlle. Noëlle en ik hadden een goede klik en we werden beste vriendinnen en samen hebben we ook heel wat meegemaakt. In groep 4 gingen we naar een vijvertje toe op ons dorp naast die vijver stond een grote boom met hele lange flexibele takken. We pakten allebei een tak en hebben over de vijver gezwaaid tot dat we erin vielen. Dat is me altijd bijgebleven.

Behouden huis/4xwijzer

In groep 6-7-8 toen we nog een drie groepscombi waren, kregen we 4xwijzer. Oftewijl geschiedenis. We maakten voor 4xwijzer een behouden huis we hadden pallets en hout verzameld en toen hebben we een huis gemaakt op het schoolplein. Dat was echt super leuk. Bij 4xwijzer hebben we om de paar weken of maanden een ander thema. En je hebt dan keuzekaarten met leuke opdrachten wat helemaal met dat thema te maken heeft, het is super leuk!



Groep 6-7-8

We waren in het begin nog een driegroeps combi wat ik super gezellig vond. Toen groep 8 van school ging werden we een tweegroeps combi ik vond dat jaar wel de leukste jaar denk ik. Ik ging die tijd veel om met groep 8. Ik maakte een paar goede vriendinnen waar ik nog steeds contact mee heb. Toen ik in groep 8 zat voelde het toch een beetje gek. Je zit in de hoogste groep en op de middelbare weer in de kleinste groep. Ik ga naar 't Rijks en ik heb al kennis gemaakt met mijn nieuwe klasgenoten voor het komende jaar. Ik heb er super veel zin in.

Shaniqua Krijntjes

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



Thijs

4xwijzer: We hebben zoveel leuke projecten behandeld met onze groep en zoveel leuke dingen gemaakt. van het behouden huis tot aan de maquette zoveel leuke dingen dat ga ik echt missen .

Boomhut: De boomhut begon allemaal met een fantasie idee van Mart en Bjorn maar uiteindelijk gewoon een waar ding geworden. iedereen die daar aan mee heeft geholpen heeft er hard voor gewerkt maar dan heb je ook wel wat .

Uitjes: De leuke uitjes naar bijvoorbeeld Madurodam en de tweede kamer dat was ook om niet te vergeten.

groep 1 en 2: Ik weet er nog vrij weinig van maar ik weet dat het altijd leuk was met de juf en de klas. Het was de tijd van altijd buitenspelen bijna nooit ruzie en ik zat bij de leukste groep die ik ooit heb gehad.

groep 3 en 4: Het was altijd leuk en gezellig maar ook even wennen want groep twee was je op woensdag vrij en nu moet je opeens een ochtend naar school en je moet opeens lang doorwerken en niet buiten spelen maar het is leuk want je een hoop nieuwe en leuke vakken.

groep 5 en 6: We hadden toen meester Albert een nieuwe het was soms niet altijd leuk maar er waren meer leuke dingen van het saaie nieuwsbegrip en daarna propjesgevecht met de nieuwsbegrip bladen het was leuk met voor het eerst dat een leraar mee voetbalde. het was leuk in groep zes maar als je langs de bovenbouw langs moest was dat altijd heel eng maar toen we een oefendag hadden was het gewoon een leuke juf en geen monster.

groep 7 en 8: In groep 7 zat ik met de leukste klas die ik ooit heb gehad altijd een hele leuke sfeer soms ruzie maar dat werd snel opgelost door de juf maar oke in groep 7 heb ik veel geleerd. In groep acht kwam het beste idee ooit de boomhut we hebben er maar een half jaar plezier gehad maar wel een heel leuk halfjaar

Watergevechten: in deze zomerperiode hebben we twee keer een watergevecht gedaan omdat het zo warm was. super leuk dat we daar ook nog tijd hadden, terwijl we gewoon drie maanden thuis zaten en gewoon perfect op schema liepen.

Thijs Schilperoord



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺Bijbelse Waarden en Normen
- ☺Spelen (d) Leren en Leren(d) spelen
- ☺Moderne methoden

- ☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺Buitenschoolse activiteiten
- ☺Betrokkenheid van ouders



Noëlle

Groep 1/2

Ik had het nooit gered zonder juf Tineke, ik vond het altijd super leuk bij haar. Nieuwe dingen leren, leuke dingen knutselen en nog veel meer.

Groep 3,4 en 5

Was altijd heel leuk om nieuwe dingen te leren. En het was ook altijd een gezellige sfeer in de klas.

In groep 5 was het ook altijd gezellig. Met meester Albert deden we altijd na nieuwsbegrip propjesgevecht, maar het vervelende was altijd het opruimen van de vele propjes. Ook vertelde hij altijd leuke verhalen en die verzon hij gewoon ter plekke!

Groep: 6/7/8

En toen kwam ik in groep 6, we hadden een combinatie van groep 6, 7 en 8.

In groep 6 hebben we een achterstand met rekenen ingehaald en dat is gelukt. In deze groep heb ik veel geleerd net als in groep 7. We hadden altijd een voetbal en volleybal toernooi, was altijd heel leuk. Jammer genoeg kon het voetbaltoernooi dit jaar niet doorgaan. Ook hadden we in groep 7 een musical: "De geheime gypies" Dat ga ik echt nooit meer vergeten. Toen ging in naar groep 8, het laatste jaartje op de Ark. Het was echt een leuk jaar we hebben een boomhut in de klas!

We hadden een pietenstuk, heel leuk en we hadden het ook nog eens zelf geschreven. En toen kwamen we te weten dat er corona in Nederland was en moesten de scholen sluiten, ik vind zelf dat we het heel goed hebben aangepakt met google meet. Hierdoor kon groep 8 kamp niet doorgaan, maar gelukkig hebben we nog iets kunnen regelen en er toch nog een leuk afscheid van kunnen maken.

Waar ga ik naar toe?

Ik ga deze school echt missen, maar ik heb ook zin om naar de middelbare school te gaan. Natuurlijk is het ook heel spannend. Ik ga naar het Mollerlyceum in Bergen op Zoom, en hoop daar mijn diploma te kunnen halen.

Noëlle van Vossen



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



Mart

Afscheid

Corona

Door het coronavirus hebben we dit jaar geen kamp gehad. De school heeft wel een goed initiatief bedacht we gingen lekker uit eten bij het Roosevelt restaurant. Het was super gezellig.

Herinneringen aan de Ark

Ik heb veel leuke herinneringen aan de Ark. De uitje vond ik vaak het leukst. Bijvoorbeeld vissen of naar Madurodam. Allemaal leuke dingen. Het vissen was geweldig we hadden super veel lol. En iedereen had wat gevangen.

Nieuwe school

Ik ga dit jaar na een andere school. Waar ik niemand ken maar ik heb er wel zin in. Met de bus naar school. Ik vraag me ook af of ik niet verdwaal want het is zo een grote school. En je moet natuurlijk bij elk vak naar een nieuw lokaal. Door die drukke gangen. Maar nu eerst lekker vakantie vieren!

Mart Mostert



Romy

Mijn afscheid

Groep 1-2

Ik kwam op school en de enige die ik kende was mijn nicht Lucia. Ik wou alles met haar doen, maar dat kon natuurlijk niet altijd. Dat kwam ook, omdat ik heel vaak ziek was en bijna elke week naar de dokter moest. Ik miste te de lessen en een poosje later kregen we te horen dat ik geopereerd moest worden. Toen ik eenmaal geopereerd werd en in een kamertje lag kwam juf Tineke langs met een grote pot zelfgemaakte roosjes. Er stonden plaatjes op van Bambi (hertje) en sneeuwwitje (mijn lievelings prinses van toen) ik wist meteen wie dat tegen juf Tineke had gezegd... Lucia. Ik was er heel blij mee en kreeg ook nog de schoolkrant, maar ik had eigenlijk helemaal niks gemaakt daar voor. Gelukkig hadden ze mijn werkje erin gezet waar op stond: Bedankt voor jullie kaartjes. En ik mocht na een nachtje weer naar huis en werd door de operatie niet meer zo vaak ziek.

Groep 3-4

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Eenmaal in groep 3 werd alles anders. Ik mocht ineens niet meer spelen en moest leren lezen en schrijven. En we moesten dus ook **wie wat waar wanneer en waarom** uit ons hoofd kennen. Toen we dat moesten leren in de klas riep de juf: "Jarno wat komt er nu?" Jarno: "Wat!?" Juf: "Heel goed." Iedereen begon te lachen. Jarno zat niet opletten en toch had hij het goed, maar voor de rest vond ik spelling wel wat moeilijk. Gelukkig werd ik goed geholpen door juf Carina en juf Bogaard, maar als ik weer lekker buiten mocht spelen gingen we met de meeste meiden op het duikelrek. We deden dat zo vaak zelfs nog in groep 4, maar het ging een keer mis. Ik wou 2x achter elkaar duikelen, maar in plaats van dat ik duikelde belande ik met mijn tanden op het duikelrek. De stukjes tand vielen op de grond en ik huilde keihard. Snel hadden een paar kinderen de juf gehaald en werd ik naar binnen gebracht waar alle juffen en ook nog de meester om mij heen stonden. Ik bewoog helemaal niet meer met mijn tong en zat stokstijf op een tafeltje. Daarna kwamen Noa en Lucia naar de juf en zeiden: "We hebben nog een paar stukjes tand gevonden." Toen ik dat hoorde wist ik wat er aan de hand was. De helft van mijn voortanden die ik net had gewisseld was weg. Juf Carina had al mijn moeder gebeld en een paar minuten later was ze er. Ze keek naar mijn tanden en moest huilen. We gingen gelijk naar de tandarts. Toen we terug kwamen en naar huis gingen wisten we dat ze het pas in de laatste week van de zomervakantie konden maken. En nu heb 2 stukjes nep tand er aan zitten. Het was niet leuk, maar ik ben blij dat ze het tenminste konden maken.

Groep 5

Met mooie tanden ging ik naar groep 5. En ook naar de enige meester. Het was daarom ook wel weer spannend, maar het viel reuze mee het was hartstikke gezellig. En na een poosje hadden we een goede klik. Toen we met de hele klas Nieuwsbegrip hadden gedaan wat iedereen echt niet leuk vond zei meester Albert: "Maak van je tekst een propje en die tafels moeten even hier heen. Dit is de bunker." Het werd een propjes gevecht. We waren zo lekker aan het gooien dat we bijna niet zagen dat Juf Cokky er aan kwam. Snel deden we de tafels op de goede plek en allen propjes belanden in de prullenbak. Meester Albert: "Pak snel je taal werkboek!" Net op tijd ging alles goed. Het was super leuk en bij de klassen dienst verveelden je ook nooit.

Groep 6-7-8

Na een lang propjes gevecht ging ik over naar groep 6. Waar we in 3 combi klas kwamen. We kregen juf Salomé en ook meester Albert. Het was dan wel veel drukker met 3 groepen, maar ook altijd gezellig. Vooral toen de juf een grappig verhaal ging vertellen. Het poep verhaal, want ze had vroeger op een irritant jongetje een kruisje van poep op zijn T-shirt gesmeerd. Dat was echt super grappig toen de juf dat vertelde. En ging zo vol plezier naar groep 7 waarbij we weer een 2 combi klas waren. We hadden ook een heel leuk en interessant thema voor 4xwijzer over Willem Barentsz. Zij zaten natuurlijk in een behouden huis en wij wouden dat na gaan bouwen. Dus vroegen we aan een paar mannen die bezig waren met huizen om een paar pallets. En zo bouwden we met zijn allen het behouden huis van pallets. En een poosje later hadden we nog een ander thema van 4xwijzer wat ging over de EU. Waarmee we een te gek uitje hadden naar de 2e kamer. En op dezelfde dag ook nog naar Madurodam gingen. Het was een uitje wat we nooit gaan vergeten. En aan het einde van het jaar gingen we met zijn allen ook nog voor een super leuke musical. Het was grappig leuk en emotioneel. We waren een super leuke gehechte groep met een mooie musical als afscheid, maar dat was dit jaar wel anders. Gelukkig konden we er nog wel een leuk jaar van maken met als een mooie boomhut om in te lezen. En als we later in de geschiedenisboeken kijken staan we er zelf in.



Toekomst

Ik ga na de zomervakantie naar het 't Rijks en heb daar heel veel zin in. Dan ga ik Mavo-Havo doen en gelukkig zit ik bij Shaniqua in de klas. Ook heb ik gekozen voor kunst en cultuur. Dat houdt in dat je extra gaat dansen zingen en knutselen. Het past allemaal goed bij mij, dus ben ik heel blij met mijn nieuwe klas. En wil de juffen er ook voor bedanken wat zij mij allemaal geleerd hebben.

Romy Fase

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Bjorn

Ik neem afscheid

Door het corona konden we geen groep
achtkamp doen
maar het is toch heel gezellig geweest.

Juffen

IK ga de juffen heel erg missen vooral juf
Tineke
het was altijd heel gezellig met haar.
We mochten wel eens met de kleuters politie
en boefje spelen dat vonden de kleuters heel
leuk. Ik zou juf Tineke nog graag een keer
bedanken voor alles wat ze voor mij heeft
gedaan.

Met juf Carina was het ook heel leuk we
mochten vaak buiten spelen.
Ik weet nog dat we donderdag altijd keuze
hadden.
Dan kon je allemaal verschillende dingen doen ik koos altijd voor buiten
spelen .

Maar dan hebben we ook nog Salome ja dat is gewoon een fantastische
juf. Ik kan het goed met haar vinden en ze heeft goede humor.

Dat was mijn afscheid en ik ga vooral weinig huiswerk missen groetjes
Bjorn van Poortvliet.



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺Bijbelse Waarden en Normen
- ☺Spelen (d) Leren en Leren(d) spelen
- ☺Moderne methoden

- ☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺Buitenschoolse activiteiten
- ☺Betrokkenheid van ouders



Lucia

Toekomst

Ik ga naar het t R@velijn in Steenberg, daar ga ik op de fiets naar toe.
Ik doe daar basis kader niveau.
Ik heb al de kennismakingsdag gehad en ik heb een hele leuke klas.

Herinneringen

De herinneringen aan de school zijn.
Ten eerste Groep 1/2
Toen ik in groep 1/2 zat zaten Christiane en Anna Stazia ook bij mij in de klas.
En vond ik het ook heel leuk dat mijn nichtje in de klas kwam bij mij Romy.
In groep 3/4 had ik juf Carina en juf Boogaard.
Van juf Boogaard weet ik nog wel toen we een taal les hadden met je voet. Hoe heten je tenen nou?
Toen had ik maar voor mijn grote teen mijn duim teen genoemd
Daarna ging ik naar groep 5. Van groep 5 weet ik nog wel dat we de Snappet kregen voor de proef. Met meester Albert.
Toen deden we daar altijd na nieuwsbegrip een propjes gevecht.
En als juf Cokky kwam snel alles opruimen.
Groep 6 zat ik in de bovenbouw met ook nog 7 en 8.
In groep 6 moesten we op maandag naar het noodlokaal en daar kregen we dan les van juf Louise.
En in groep 7/8 hadden we juf Salome en juf Louise.
Later in groep 8 kwam juf Gerda erbij echt een super leuke juf
Corona

Door corona konden we niet op school werken en hebben we dus achter onze chromebook moeten werken en ik vond zelf dat het heel goed is gegaan toen we weer op school waren hadden we geen achterstand meer in te halen en konden we gewoon verder waar we gebleven waren.

Missen

Wat ik erg ga missen van deze klas is dat we altijd moesten lachen al was het soms heel moeilijke dat er altijd een grapje tussen door kan.
En ik ga jullie allemaal missen. dus hierbij een grote ,dikke en warme knuffel.

Wens

Mijn wens aan jullie allemaal is dat jullie allemaal gezond blijven

Groetjes Lucia Kousemaker



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Moderne methoden
- ☺ Betrokkenheid van ouders



Lorena

Van de eerste dag tot nu .

De eerste dag dat ik hier heen ging was heel leuk juf Tineke was een super aardige juf. Samen met mijn vriendinnen spelen in de poppenhoek en knutselen, spelen in de blokkenhoek een toren maken was heel er leuk .

Groep 3 en 4 gingen we eerst leren was altijd super leuk meestal 's middags buiten spelen met de kleuters. Alleen in groep 4 mocht dat niet meer

Groep 5 en 6

Bij meester Albert was het altijd heel gezellig. We gingen na de begrijpend lezen propjes gevecht doen dat was echt super leuk om te doen. En meester Albert vertellende altijd superleuke verhalen. Hij kon ook altijd goed les geven jammer genoeg is hij nu weg .

Groep 7 en 8

In groep zeven en acht was het altijd heel gezellig de juffen waren altijd heel aardig juf Salome en juf Gerda kunnen heel goed les geven .

Nieuwe school

Nu moet ik naar de Pomona ik ga de juffen heel erg missen .Maar ik heb ook wel heel veel zin om naar de Pomona te gaan.

Juffen

De juffen hier op school zijn altijd heel aardig. Ze kunnen ook heel grappig zijn en kunnen heel goed les geven .



herinneringen aan school

het is altijd heel leuk op schoolreisje in 5 6 propjes gevecht bij meester Albert was ook echt altijd heel leuk. Met 4 keer wijzer het behouden huis maken was echt super leuk aan het eind van groep 7 hebben we een goed idee om een boomhut in de klas te laten bouwen en dat mocht. Nu staat er een super leuke boomhut waar we in kunnen lezen .Er zijn nog veel meer leuke dingen die we hebben gedaan

van Lorena Mijnster

De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺Bijbelse Waarden en Normen

☺Spelen (d) Leren en Leren(d) spelen

☺Moderne methoden

☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander

☺Buitenschoolse activiteiten

☺Betrokkenheid van ouders



Jarno

Ik heb leuke herinneringen aan deze school, de juffen, 4xw, vrienden en alle schoolreisjes maar ook alle dingen die we hebben gemaakt en inzamelingen voor de boomhut, tafeltennistafel. Ik weet nog wel groep 1 en 2 de beste tijd van je leven de openheid die je daar hebt je doet bijna niks heel veel dingen ontdekken veel spelen.

Ik weet nog dat de burgemeester langs kwam en toen hij wegging zei ik doe flip de beer. Over groep 3 en 4 heb ik niet veel herinneringen meer alleen dat we taal woorden aan het oefenen waren en dat ik naar buiten aan het kijken was en toen moest ik nog een woord zeggen maar toen wist ik niet waar het over ging tenslotte zei ik wat en dat was er ook een al mijn klasgenoten moesten lachen.

Ik vond het wel leuk in groep 5 en 6 met meester Albert de zeurende meester met zijn appeltaarten, propjes gevechten na nieuwsbegrip, ik weet nog wel dat ik het heel eng vond om naar groep 6,7 en 8 te gaan, die enge juf dacht ik dat is maar niks. maar de juf was niet eng het waren 3 leuke jaren en ik heb veel dingen beleefd in die 3 jaren de leuke 4xw projecten en alle vele excursies. En tenslotte juf Cokky de directrice ze was niet vaak op school meestal op dinsdag en vrijdag. over haar heb ik ook niet zoveel te vertellen, ik ben wel heel blij dat juf Cokky heeft geregeld dat er een natuurspeeltuin kon komen en de tafeltennistafel.

Het is zo.. stom dat ik niet op kamp kon en dat het schoolreisje niet doorging balen komt allemaal door dat stomme coronavirus.



Nu ga ik naar Tholen naar het Calvin ik ga daar mavo doen daar zit ik in een klas van 30 kinderen ik weet nog niet veel over iedereen maar dat komt later.

Ik ga iedereen missen de kleuters vooral en mijn eigen klasgenoten, juffen. Tenslotte hoop ik dat als deze school wordt afgebroken dat het super mooi wordt ik kom zeker terug om nog vaak een kijkje te nemen.

Jarno Leunis



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

☺ Bijbelse Waarden en Normen
☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
☺ Moderne methoden

☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺ Buitenschoolse activiteiten
☺ Betrokkenheid van ouders



De Ark, een basisschool met hart en ziel:

- ☺ Bijbelse Waarden en Normen
- ☺ Spelen (d) Leren en Leren (d) spelen
- ☺ Moderne methoden

- ☺ Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
- ☺ Buitenschoolse activiteiten
- ☺ Betrokkenheid van ouders